

Diensten & vieringen

Onze wekelijkse zondagse diensten en vieringen in de Ludenkapel beginnen om 10:15 uur (tenzij anders vermeld). De bijeenkomsten zijn divers van karakter en opzet. Na afloop wordt er koffie gedronken en is er gelegenheid tot gesprek. Wij kennen verschillende soorten bijeenkomsten.

'Gewone' vieringen

De 'gewone' diensten hebben een sobere liturgie. Onze voorgangers komen uit eigen gelederen (Vrijzinnigen Nederland), uit Remonstrantse, Lutherse en Doopgezinde kerken of uit vrijzinnige PKN-kringen. We zingen uit het nieuwe liedboek, maar staan open voor andere liederen. In het algemeen staat niet de lofprijzing voorop, hoewel zeker aanwezig, maar vooral het verkrijgen van verheldering van het bestaan.

Kinderkerk

Enkele malen per jaar organiseert de Ludenkapel kinderkerk. De kinderkerk-bijeenkomsten vinden plaats in de Ludenkamer (naast de kerkzaal). Wij vinden het belangrijk, dat kinderen de bijbelse basisverhalen horen, die deel uitmaken van onze westerse culturele erfenis. Kennis ervan stelt je in staat om jezelf en om onze wereld beter te begrijpen. Tijdens Kinderkerk kunnen de ouders de 'gewone' viering bijwonen. Inlichtingen: Cecile de Boer, 0343 - 477 224 of cecile_willem@kpnmail.nl.

Seizoensvieringen

Aan het begin van de lente, zomer en herfst vieren we op zondagmorgen het begin van het nieuwe seizoen. In deze vieringen is speciale aandacht voor de interactie tussen "kinderen van alle leeftijden", van 0 tot 100+. Op kerstavond is er een speciale viering met een kinderkerstspel, helemaal gespeeld door kinderen. Inl.: Caroline Brand, 06 - 1793 9953 of caroline.brand@relais.nl.

Homo Ludens

Homo Ludensvieringen zijn bijeenkomsten rond een thema. Een uur lang inspirerende teksten, poëzie en/of muziek. De thema's worden tijdig bekend gemaakt. Inl.: Caroline Brand, 06 - 1793 9953 of caroline.brand@relais.nl.

De herdenkingsdienst

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden in een herdenkingsdienst de overledenen herdacht. Natuurlijk worden zij genoemd die in de loop van het jaar uit onze gemeente heengegaan zijn, maar ieder kan aan de

bloemencereemonie deelnemen om uitdrukking te geven aan een verlies dat men meedraagt. Gedichten en gedachten vervangen de gebruikelijke preek. Opgeven is niet nodig.

Oecumenische viering in de Maartenskerk

Deze viering vindt plaats in het kader van de jaarlijkse oecumenische gebedsweek, in de eerste helft van januari plaats. Zie t.z.t. in het rooster van vieringen

Avondmaalsviering

Op de donderdag voor Pasen, Witte Donderdag wordt om 17.00 uur het avondmaal gevierd. Naar oud (remonstrants) gebruik is dit een open avondmaal. Ieder wordt toegelaten "ongeacht of gij tot deze of enigerlei kerk behoort, al dan niet. Aan het eind van de dienst worden de lichten in de kerk uitgedaan en de Paaskaars gedooft. De Paaskaars wordt gegeven aan iemand die extra aandacht nodig heeft.

Pasen

We pakken een oude traditie weer op. Voorafgaande aan de Paasmorgenviering, zal in de Ludenkamer een Paasontbijt plaatsvinden om 9.30 uur. Tegen die tijd ontvangt u de details. Aansluitend volgt om 10.15 uur de Paasviering in de kerkzaal, waarbij de nieuwe Paaskaars zal worden binnengedragen.

Zangdiensten

Het is een traditie geworden om eens of enkele malen per kalenderjaar een zangdienst te houden. Als u liederen hebt, die een bijzondere betekenis voor u hebben, of die u gewoon mooi vindt, maar zelden meer hoort, in de zangdiensten worden ze ten gehore gebracht en van een verbindende tekst voorzien. Het is weldadig te merken dat iedereen het lied van uw keuze meezingt. Lieder opgeven bij Hetty van Hartesveldt hetty-npb@gmail.com (0343 - 412059) of bij Martin Roos roo@kpnmail.nl (071 - 5146389).