

Diensten & vieringen

Onze wekelijkse zondagse diensten en vieringen in de Ludenkapel beginnen om 10:15 uur (tenzij anders vermeld). De bijeenkomsten zijn divers van karakter en opzet. Na afloop wordt er koffie gedronken en is er gelegenheid tot gesprek. Wij kennen verschillende soorten bijeenkomsten.

'Gewone' vieringen

De 'gewone' diensten hebben een sobere liturgie. Onze voorgangers komen uit eigen gelederen (Vrijzinnigen Nederland), uit Remonstrantse en Doopgezinde kerken of uit vrijzinnige PKN-kringen. We zingen uit het nieuwe liedboek, maar staan open voor andere liederen. In het algemeen staat niet de lofprijzing voorop, hoewel zeker aanwezig, maar vooral het verkrijgen van verheldering van het bestaan.



Er zijn ook enkele bijzondere diensten:

- de herdenking van de gestorvenen op 20 november.
- de kerstavondviering op zondag 24 december (aanvang 19.30 uur)
- en de avondmaalsdienst op donderdag 29 maart (aanvang 17.00 uur).

Kinderkerk

Enkele malen per jaar organiseert de Ludenkapel kinderkerk. De kinderkerk-bijeenkomsten vinden plaats in de Ludenkamer (naast de kerkzaal). Wij vinden het belangrijk, dat kinderen de bijbelse basisverhalen horen, die deel uitmaken van onze westerse culturele erfenis. Kennis ervan stelt je in staat om jezelf en om onze wereld beter te begrijpen. Tijdens Kinderkerk kunnen de ouders de

‘gewone’ viering bijwonen. Data: 8 oktober, 19 november, 17 & 17 december (oefenen kerstspel), 24 december KINDERKERSTSPEL (geen van deze zondagen valt in een schoolvakantie). De data in 2018 worden later bekendgemaakt

Seizoensvieringen

Aan het begin van de lente, zomer en herfst vieren we op zondagmorgen het begin van het nieuwe seizoen. In deze vieringen is speciale aandacht voor de interactie tussen “kinderen van alle leeftijden”, van 0 tot 100. In principe dus geen aparte kinderkerk. Op kerstavond is er een speciale viering met een kerstspel, helemaal gespeeld door kinderen.

Data: 18 september (tevens Homo Ludens) & 24 december (kerstavond, winter), 26 maart (lente) & 18 juni (zomer).

Homo Ludens

Homo Ludensvieringen zijn “anders dan gewone” bijeenkomsten rond een thema ... soms meditatief, dan weer creatief. Een uur lang inspirerende teksten, poëzie en/of muziek, een weldaad voor geest, ziel en lichaam. De thema’s worden tijdig bekend gemaakt.

Data: 17 sept & 10 dec 2017, 4 februari & 22 apr 2018.

Homo Sapiens

Homo Sapiensvieringen zijn zondagochtendlezingen. Vanuit zijn/haar eigen deskundigheid belicht een spreker een thema met een spirituele touch. Sprekers en thema’s staan elders in dit boekje of worden t.z.t. bekendgemaakt, onder meer op de website www.ludenskapel.nl.

Data: 5 nov & 31 dec 2017, 25 februari 2018.

Inlichtingen

kinderkerk	Cecile de Boer, 0343 - 477224 of cecile_willem@kpnmail.nl
seizoensvieringen	Caroline Brand, 06 - 17939953 of caroline.brand@relais.nl
homo Ludens	Caroline Brand
homo Sapiens	Sjoukje Brand, 0343 - 412 999 of ghbrand@caiway.nl