

**Beste leden, vrienden en allen die zich betrokken weten
bij de LUDENKAPEL,**

Een kerstgevoel is bij de meeste mensen in onze tijd duidelijker aanwezig, dan het weten waar Kerstmis nu eigenlijk over gaat. Ik wil daar niet neerbuigend over doen, omdat ik denk, dat hier ook van een religieus gevoel sprake is. Misschien formuleren wij het allemaal een beetje ongelukkig als we iets mompelen over een licht in de duisternis (geldt natuurlijk alleen op het noordelijk halfrond), of over vrede op aarde, die zo strijdig is met de dagelijkse werkelijkheid, dat men soms maar zegt dat de innerlijke vrede bedoeld is. En het draaiorgel bij mij in de stad speelt iets over een stille en heilige nacht en Davids zoon, lang verwacht... en wie weet dan nog waar het over gaat?

Maar toch, wij voelen dat het allemaal op een of andere manier gaat over het behoud van de menselijkheid. En daar gaat – theologisch bezien – het kerstfeest inderdaad over. Incarnatie heet het: God is mens geworden. Het valt niet mee om dat zo uit te leggen dat het ook nog iets betekent. Een kerkleermeester helpt mij verder door te stellen: wij hebben een *deus humanissimus*, een allermenselijkste God. Wij moeten zuinig zijn op dit juweel van religieus denken en dat niet uit de etalage verwijderen, omdat het niet modieus klinkt. Een allermenselijkste God, daar gaat het om, een God die mens wordt. Daar heeft het christendom een andere richting gekozen dan die andere godsdienst, die ook uit het jodendom stamt: de islam. In de Islam gaat het er vooral om dat de mens zich onderwerpt aan een almachtige God ("Islam" betekent "onderwerping"). Dat God mens wordt, is binnen de Islam moeilijk denkbaar. Kerstmis herinnert ons er aan, dat het christendom de weg heeft gekozen van de menselijkheid van God. En juist die menselijkheid van God kan leiden tot veranderingen bij de mensen.

In het bekende kerstverhaal uit het Lucas-evangelie wordt het ironiserend gezegd: en de herders keerden terug, God lovende en prijzende om alles wat zij gehoord en gezien hadden. Degenen die dit

hoorden vertellen, moeten gelachen hebben. Die herders stonden er niet om bekend, dat er poëzie uit hun mond kwam; macho-verhalen en krachttermen waren hun meer vertrouwd. Wij zouden nu zeggen: die herders kregen een kerstgevoel, een gevoel dat de menselijkheid behouden moet blijven. *Samen* kerstfeest vieren kan daarbij helpen, samen in de kerk, samen met familie, samen met vrienden. En soms helpen banale dingen, waar geen theologie van te bakken valt. Een boom met lichtjes kan helpen, bijeenkomen in een verlicht gebouw in de donkere avond kan helpen, het branden van telkens een kaars meer kan helpen ter voorbereiding en zelfs het zingen van *Davids zoon, lang verwacht*, als herinnering aan vroeger, kan helpen. Menselijkheid redden: het gaat er met Kerstmis om te beseffen dat wij een allermenselijkste God hebben. God is mens geworden!

Uw Martin Roos

***Zal er ooit een dag van vrede,
zal er ooit bevrijding zijn
voor wie worden doodgezwegen
levenslang gebroken zijn?***

***Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn?***

***Zoals bomen mensen tonen
dat er kracht tot groeien is
zal de zoon der mensen komen
die de boom des levens is***

Lied 462 (tekst: Henk Jongerius)

Kerstgroet uit de Ludenkapel, Doorn

Diensten in de Ludenkapel

- Zondag 14 december** derde advent
10.15 uur Ds. Aart van Lunteren, Renkum
kinderkerk: voorbereiding kerstspel*
- Zondag 21 december** vierde advent
10.15 uur Mw. Lauk Spelberg, Bilthoven
kinderkerk: voorbereiding kerstspel*
- Woensdag 24 december** kerstavondviering
19.30 uur Kinderkerstspel* (auteur Gert Knepper)
Drs. Bert Cozijnsen, Doorn en vele anderen
na afloop: Glühwein & warme chocolademelk
- Donderdag 25 december** eerste kerstdag
10.15 uur Ds. Harm Knoop, Amerongen
- Zondag 28 december** jaarsluiting
10.15 uur dhr. GertJaap Kardol, Zeist
- Zondag 4 januari 2015** nieuwjaar
10.15 uur Drs. Bert Cozijnsen, Doorn

Na de zondagmorgendiensten bent u van harte uitgenodigd voor een kop koffie (of, voor de kinderen, een beker limonade) in de Ludenkamer.

* Kinderen die willen meedoen met het kerstspel zijn van harte welkom.
Zij kunnen zich aanmelden via onze secretaris: m.c.reedijk@kpnplanet.nl

De Ludenkapel, Berkenweg, hoek Ludenlaan, Doorn (Geen postadres!)
www.ludenkapel.nl



He Qi, "Geboorte", China