

Dinsdag 3 december 2019
20.00 uur

prof.dr. Klaas Spronk
Geweld in het Oude Testament

Veel oudtestamentische verhalen, vooral in *Richteren* en *Jozua*, staan bol van het geweld. Twee voorbeelden:



De eerste stad die het volk Israël veroverd bij de inname van het beloofde land, is Jericho (Jozua 6). Nadat God de stadmuren heeft doen instorten, worden in opdracht van God alle kostbare schatten voor God bewaard, maar verder moet alles en iedereen worden vernietigd: mannen, vrouwen, kinderen, bejaarden, koeien, schapen en ezels (6: 21). Tegenwoordig zouden we dat "genocide" noemen.

Simson eindigt zijn leven als gevangene van de Filistijnen (Richteren 16: 28-30). Vastgeketend tussen twee pilaren in de tempel van Dagon, duwt hij deze met zijn goddelijke kracht omver, waardoor het dak instort. Zo sleurt hij 3000 Filistijnen mee de dood in (hetzelfde aantal slachtoffers als omkwam bij de aanslag op de Twin Towers op 11 september 2001). Tegenwoordig zouden wij dat "zelfmoordterrorisme" noemen.

Hoe verhouden wij ons vandaag de dag tot deze en dergelijke verhalen? Heeft God werkelijk de opdracht gegeven tot zulk excessief geweld? Is de God van het Oude Testament wel dezelfde als die van het Nieuwe? Is het niet beter om zulke verhalen te schrappen uit onze bijbel?

Prof.dr. Klaas Spronk is hoogleraar Oude Testament aan de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam. Klaas is (co-)auteur van vele boeken en artikelen over het Oude Testament.

Zie <https://www.pthu.nl/Over-PThU/Organisatie/Medewerkers/k.spronk/>



Toegang € 7,50; leden/vrienden € 5,-