

Zes maandagmiddagen

Het huis op de rots oecumenische leesgroep rond Augustinus



Er is nauwelijks een bijbelgedeelte te vinden dat zoveel invloed heeft gehad als Jezus' toespraak op de berg. Een van de oudste en meest invloedrijke commentaren op de bergrede is van de hand van kerkvader Aurelius Augustinus: *Het huis op de rots*, geschreven rond het jaar 396. Daarin probeert Augustinus zijn lezers te helpen de evangelietekst zo ter harte te nemen dat zij gaan leven als verstandige mensen, die hun huis op de rots bouwen. Het is een diepgravend boek, fantastisch om in dialoog te lezen en te bespreken.

Met leden vanuit drie geloofsgemeenschappen lezen we samen passages uit Augustinus' boek. Een van de vertalers ervan, Hans van Reisen, zal de eerste bijeenkomst verzorgen; Teun Kruijswijk Jansen, Bert Cozijnsen en Nelleke Spiljard zullen steeds deelnemen en samen het gesprek begeleiden.



maandagen, 14.00-15.30 uur

Datum en plaats:

- 24 september (pastorie Martinuskerk)
- 29 oktober (Ludenkamer, Ludenkapel)
- 26 november (Koningshof)
- 21 januari (pastorie Martinuskerk)
- 18 februari (Ludenkamer, Ludenkapel)
- 18 maart (Koningshof)

Passages die we kunnen lezen:

| | |
|---------|--------------------|
| 1,1 | De berg op |
| 1,3-11 | Zaligsprekingen |
| 1,19-21 | Wet en Profeten |
| 1,56-57 | De andere wang |
| 2,1 | Zuiver oog en hart |
| 2,15 | Onze vader |
| 2,17 | Hemelen |
| 2,15 | Dagelijks brood |

Kosten: aanschaf boek (€ 29,90) & vrijwillige bijdrage (richtbedrag € 10)
Aanmelding bij Bert Cozijnsen: bert.cozijnsen@gmail.com of 06 – 5724 5390.