

2^{de} donderdag van de even maanden
11.00 uur

De geloofskring
begeleiding: Martin Roos

Het is verrassend om te zien hoe moderne verschijnselen al hun voorgangers hebben in het verleden. Aan de hand van voorbeelden uit de (kerk) geschiedenis, worden moderne zaken aan de orde gesteld. Zo blijkt er bijvoorbeeld een helder verband te bestaan tussen politieke of economische crises en het opkomen van eindtijdgedachten. Trouwens hoe verlopen crises in het algemeen? Ook komen vragen naar de vrije wil weer op naar aanleiding van noties als: wij zijn ons brein. Inmiddels zijn we genaderd tot de negentiende eeuw, toen de godsdienst alom miskend werd en zich moest aanpassen. Wie herkent niet de parallel met onze tijd?

De geloofskring komt bijeen: iedere tweede donderdag van de even maanden, om 11 uur in de Ludenkamer. Op de tweede donderdag van augustus is er traditioneel een excursie.

Begeleiding: Martin Roos. Inlichtingen en aanmelding bij Hugo Geusebroek: h.r.geusebroek@gmail.com of 0343 - 420 362.

