

Adam, Eva & de duivel

dinsdag 4 november 2014
Ludenkapel
20.00 - 22.00 uur

inleiders: dr. Marjo C.A. Korpel
prof. Johannes C. de Moor

In twee teksten uit het oude Ugarit denken Marjo Korpel en Johannes de Moor een oude mythe van Adam te hebben ontdekt. Hierin blijkt een kwade godheid de plek te willen innemen van de hoogste god in de Kanaänitische godenwereld. Deze straft hem hiervoor door hem van de berg van de goden af te werpen. Uit wraak transformeert de god zichzelf in een reuzenslang, die de Boom des Levens vergiftigt. Zo wordt de boom tot een Boom des Doods. Het gevolg hiervan is, dat alle leven op aarde bedreigd wordt. De goden vrezen hun onsterfelijkheid te verliezen, nu de Boom des Levens ten onder is gegaan. Daarom geven ze iemand uit hun midden, Adam, opdracht de kwade god uit te schakelen. Helaas faalt Adam jammerlijk, omdat de slang hem bijt met zijn giftanden. Zo wordt Adam een sterfelijk wezen en krimpt tot menselijke proporties. Als troostprijs krijgt Adam echter een 'goedaardige vrouw' zodat de mensheid via de voortplanting toch blijft bestaan.

Interessant zijn natuurlijk de overeenkomsten en verschillen met het Bijbelse verhaal in Genesis. De mythe werpt bovendien licht op allerlei andere Bijbelteksten (zoals Jesaja 14 en Ezechiël 28) en op een groot aantal passages in apocriefe en pseudepigrafische geschriften. Vanavond horen en zien we meer over deze ontdekking.



Afbeelding op perkament. El Escorial, Real Biblioteca de San Lorenzo, Ms & Il. 5 f° 18 (ca. 950-955 van onze jaartelling)

Marjo Korpel was jarenlang werkzaam als universitair hoofddocent Oude Testament aan de Universiteit Utrecht, en sinds september 2013 in dezelfde functie aan de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam en Groningen.

Johannes de Moor is emeritus hoogleraar Semitische talen aan de Protestantse Universiteit Kampen.

toegang € 7,50; leden/vrienden van De Ludenkapel € 5,