

**dinsdag 21 oktober 2014**

Ludenkapel

20.00 – ca. 22.00 uur

**De bijbel anno NU gelezen  
met dr. Ad van Nieuwpoort**

Hebben de woorden van de bijbel echt niets meer te zeggen of krijgen ze de kans niet? Het zou kunnen dat de bijbelse teksten zo bedolven zijn onder onze christendommelijke vooroordelen en misverstanden, dat het de moeite loont nog eens opnieuw naar ze te luisteren. Gaat het in de bijbel wel om een 'hiernanogmaals'? Is schepping hetzelfde als natuur? Komen homo's in de hel<sup>1</sup> en heilige boontjes in de hemel? En is het Oude Testament een boek vol oorlogen en achterlijke voorschriften? Bevat de bijbel een chronologisch verslag van gebeurtenissen?

Deze avond gaan we met Ad van Nieuwpoort oefenen in een andere manier van bijbellezen. Evenals vorig jaar zal hij ons bij de hand nemen en als gids door het Bijbels landschap leiden.



De grote Jesaja-rol uit Qumran (150 à 100 v.Chr. Kolom 2 met de tekst van Jes. 1:26-2:21. Vers 1:31 luidt: "Verworven schatten worden tot kaf en wie ze vergaarde tot een vonk; samen zullen ze branden en niemand dooft het vuur



De beursvloer anno 2014

*Dr. Ad van Nieuwpoort was van 2004 tot 2012 predikant van de Thomaskerk te Amsterdam. Daar was hij een van de initiatiefnemers van het project Zingeving Zuidas en oprichter van het ThomasTheater, een cultureel centrum voor verdieping en verstrooiing. Ad van Nieuwpoort is oprichter en voorzitter van De Nieuwe Bijbelschool. Sinds november 2012 is hij predikant te Bloemendaal en Overveen. Hij schreef diverse boeken over hoe je vandaag zinvol bijbelse verhalen kunt lezen. In 2015 zal van zijn hand een boek verschijnen over het atheïsme van de Bijbel.*

**toegang € 7,50; leden/vrienden van De Ludenkapel € 5,-**

---

<sup>1</sup> Voor geïnteresseerden in de hel verwijzen we naar de lezing van Bert Cozijnsen op 7 april 2015.